

# Preekstoel in de Parochiekerk Sint-Antonius

Vroeger preekte de priester tot de mensen in de kerk van op de preekstoel. Rechtstaand tussen de mensen, en met een klankbord boven zijn hoofd, kon iedereen hem beter zien én horen. Een microfoon was er immers nog niet.

De preekstoel staat symbool voor de berg van waarop Jezus predikte en is vaak heel mooi versierd, net zoals in onze kerk.

## 3 taferelen uit het leven van Sint-Antonius

Het eerste tafereel toont hoe rond 1220 Franciscaanse missionarissen in Marokko worden gemarteld en gedood.



Sint-Antonius was enorm onder de indruk van dit nieuws. Hij had veel sympathie voor de levenswijze van de Franciscanen en trad ook toe tot deze orde. Ook hij zou missionaris worden en vertrok ook naar Marokko om er zijn geloof te verkondigen.

Door een tropische ziekte geveld, moest hij echter terugkeren en kwam uiteindelijk in Assisi terecht.

Sint-Antonius was een heel bijzondere prediker en leraar. Hij reisde naar vele streken om de mensen te vertellen van zijn geloof en riep ook op tot vrede en gerechtigheid.

Sint-Antonius was de eerste theoloog van de Franciscaner Orde. Op het centrale tafereel ziet u hoe de medebroeders geboeid luisteren naar zijn onderricht.



Maar niet iedereen was onder de indruk.

Toen enkele toehoorders hem belachelijk maakten, zou Sint-Antonius geprekeet hebben tot de vissen in het water. Hen vertellende van hun schepping, en hoe de Heer gezorgd had voor zuiver water en voedsel, kwamen alle vissen aan het wateroppervlak naar hem luisteren.

Op het dit tafereel ziet u hoe de mensen die eerst aan hem twijfelden verbaasd toekijken.

## Evangelisten en missionarissen

Wie precies de figuren zijn die de hoeken van preekstoel bekleden, kan (nog) niet met zekerheid worden gezegd.



Zijn de mannen met korte en lange baarden, gekleed in pij en met een kruis of bijbel op stap misschien Capucijnse missionarissen?

En, wordt het geheel onderaan gedragen door de 4 evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes?

Bloemen en wijnranken - symbool van het Laatste Avondmaal en van Christus zelf - versieren het onderstel van de preekstoel.

